

Beste vrienden en sympathisanten van Commanderij Hageland,

Hierbij wat concrete informatie i.v.m. onze vierdaagse reis van 8 tot 11 juni naar het

# *Liebliche Taubertal!*

## **DAG 1: donderdag 8 juni**

We vertrekken om 7.45 uur in de J.B. Minckelersstraat 60 in Leuven (bij Jos en Paula). In Linden vertrekken we om 8 uur bij Georges Janssens, Houwaartstraat 43.

Net als de twee vorige jaren rijden we met de OHL-bus van Veronica Cars uit Bertem en onze vertrouwde chauffeur Erwin richting Duitsland.

Onze eerste stop is voorzien rond 11 uur in **Königswinter**, een mooi toeristisch stadje aan de Rijn.



Hier bezoeken we **Schloss Drachenfels**. Vanaf de Rijnkade nemen we het tandradtreintje tot aan de ruïne van de burcht. Die ligt op de Drachenfels, één van de 40 toppen van het Siebengebirge. Hier hebben we een prachtig zicht op de Rijn en het gebergte aan de oevers van de Rijn.

Na ons middagmaal in Königswinter rijden we enkele kilometers verder, waar we in **Weingut Blöser in Oberdollendorf** kunnen genieten van een proeverij van 5 lekkere Rijnwijn-tjes.



Nadien rijden we naar ons **hotel St. Michael in Tauberbischofsheim**. Van bij Blöser tot ons hotel is het ongeveer 3 uur rijden. Onze aankomst is er voorzien rond 18 uur.

Na een deugd-doend diner genieten we van een goede nachtrust in ons mooi en rustig gelegen driesterren verblijfshotel.

## **DAG 2: vrijdag 9 juni**

Na ons ontbijt vertrekken we richting **Wertheim**, de stad waar de Tauber uitmondt in de Main. Hier bezoeken we eerst **Kloster Bronnbach**, een voormalige Cisterciënzerabdij uit de 12<sup>de</sup> eeuw. De lange geschiedenis



heeft hier een rijke erfenis nagelaten, onder andere de Romaanse abdijkerk met barokke altaren en koorgestoelte en de gotische kruisgang. Bezienswaardig zijn ook de Bernard- en Josephszaal met hun barokke meubilering.



Hier hebben we onze **2<sup>de</sup> wijnproeverij** in de **Vinothek Taubertal**, waar we kunnen proeven van enkele van de beste Franken wijnen uit het Taubertal. In deze vinotheek zijn 20 Winzer (wijnboeren) uit de streek vertegenwoordigd.

We nemen hier ook ons middagmaal en rijden daarna naar **Wertheim am Main**. Deze stad telt 22.500 inwoners en is gelegen aan de monding van de Tauber in de Main. De Main is met zijn 575 kilometer de langste rivier, die enkel in Duitsland stroomt. In de stad Mainz mondt hij in de Rijn. Hier zijn jullie vrij voor een stadsbezoek, een terrasje, shoppen... Voor elk wat wils dus.

Rond 16.30 uur rijden we terug naar ons hotel.

### **DAG 3: zaterdag 10 juni**

We zijn halfweg nu en het mooiste moet nog komen. We bezoeken vandaag het wondermooie stadje **Rothenburg ob der Tauber**. Rothenburg ligt in de buurt van de bron van de Tauber en wordt de gouden sprookjesstad genoemd. Het is een toeristische trekpleister omdat bijna gans het stadje van bijna 11.000 inwoners nog zo goed als helemaal in middeleeuwse stijl gebouwd is. Rothenburg ligt in de deelstaat Beieren en is gelegen in de Landkreis



Ansbach. Rothenburg ob der Tauber ligt ook aan de Romantische Strasse, een iconische toeristische weg in Duitsland. Ze loopt van Würzburg in Beieren naar Neuschwanstein en Füssen door één van de mooiste streken van Duitsland.

Hier hebben we een druk programma:

- 10.00 uur: gidsbeurt door de Rothenburger wijnbergen
- 11.30 uur: wijnproeverij in de "Holzfasskeller" op een deskundige manier becommentarieerd
- 13.00 uur: middageten "Winzermenu" in restaurant Glocke
- 14.30 uur: gegidste stadswandeling vanaf restaurant Glocke

Zoals je ziet, een mooi programma in een mooi stadje (een mini-Brugge in zuid-Duitsland?). We rijden nu terug richting hotel voor onze welverdiende rust na een mooie uitstap.

## DAG 4:zondag 11 juni.

Vandaag is het de laatste dag van onze reis en rijden we via **Heidelberg** naar onze heimat. Hier is ook een stadsbezoek voorzien, een boottochtje op de Neckar, een laatste 'Weinprobe' en een lekker middagmaal. Waarschijnlijk zullen we hier gegidst worden door een Nederlandstalige dame.

Heidelberg is een stad van 155.000 inwoners, die elke liefdesrelatie waard is, wereldberoemd en een evergreen in het internationale stadstoerisme. Dat betekent dromerige romantiek tussen de Alte Brücke over de Neckar en het majestueuze Heidelberger Schloss. Het is – net als Leuven in België – één van de grootste en oudste universiteitssteden van Duitsland.



Hier sluiten we op een passende wijze - en wellicht volgens sommigen te vroeg - onze reis af. Rond 16 uur stappen we onze autocar op om na een 5-tal uurtjes rijden (sanitaire stop inbegrepen) rond 21 uur eerst in Linden aan te komen. Hopelijk kunnen we in de bus – en ook later – terugkijken op een geslaagde reis met lekkere wijntjes en maaltijden, een zeer goed hotel, aangenaam gezelschap, prachtig weer, mooie natuur en cultuur. En valt er al eens iets minder mee, dan laten we zeker de moed niet zakken....

Reisleider:Jef Scheire  
Secretaris:Theo Herroelen

\*\*\*

**Inbegrepen** in de prijs van de reis:

1. Halfpension in een 3\*-plus hotel met de dranken aan tafel
2. Alle middagmaaltijden, tafeldranken inclusief
3. Alle bezoeken, gidsbeurten en tandradtreintje in Königswinter
4. Alle wijnproeverijen
5. Boottocht op de Neckar in Heidelberg
6. Transport met luxe autocar en fooi chauffeur

Kortom alles, buiten de consumpties na het avondeten en bij het vrije stadsbezoek.

Het bestuur zorgt ook voor een EHBO kistje en een groepsverzekering.

We zullen er samen met de busmaatschappij voor zorgen dat de reis op een zo veilig mogelijke manier zal verlopen.

De totaalprijs van deze reis is 480 euro in een dubbele kamer en 510€ voor een single kamer.